



Weekbrief groep 1/2

week 47

Beste ouders,

Schatkist

Het is gezellig bij ons in de klas; de huishoek is veranderd in de woonkamer van Sinterklaas en wij verkleden ons als Sint en Pieten. De openhaard brandt en er komen steeds meer pakjes voor op de pakjesboot. We leerden hoe je nou eigenlijk iets moet inpakken en dat is soms lastiger dan je denkt!

Pompom deed met ons een spelletje: we probeerden naamkaartjes te herkennen aan de letters en aan het juiste kind te geven. We oefenen dagelijks de dagen van de week en de maanden van het jaar. We sorteerden van klein naar groot, oefenden schrijfpatronen, deden rijmspelletjes en vouwden een stoomboot. Met Sinterklaasliedjes op de achtergrond, zijn we helemaal in de decembersfeer!

Kunst/cultuur

Wát een verrassing was dat afgelopen vrijdag; in alle schoentjes vonden de kinderen een cadeautje. En de Pieten hadden gewoon in onze huishoek gespeeld en taart gegeten! Komende vrijdag gaan we met elkaar chocoladeletters versieren.

Ontruimingsoefening

Aanstaande woensdag hebben we een ontruimingsoefening. We oefenen dan hoe we moeten lopen en waar we moeten verzamelen in het geval van een calamiteit.

E-mail adressen

Wilt u wanneer u een mail stuurt, dit aan beide leerkrachten sturen?

Onze e-mail adressen zijn:

chanawaisapy@archipelscholen.nl

liannevandervlies@archipelscholen.nl

Niet vergeten

- Woensdag = fruitdag
- Woensdag gymkleding mee
- Theedoek mee voor de lunch

Juf Chana, juf Lianne , juf Carolien en juf Jamie